

Under golvet i Fullestads Kyrka

Svenska Kyrkan ordnade en informationskväll torsdag den 26 mars 2015 om gravvalvet under golvet i Fullestads Kyrka. Kvällen var mycket välbesökt. Den började i Kyrkan där Lennart Palm från Lerum berättade om sin hobby ”gravvalv i kyrkor” där han bl a visade bilder från gravvalvet i Fullestads Kyrka. Kvällen avslutades med fika, diskussioner och frågestund i Bygdegården.

I samband med kyrkans renovering hösten 2014 gjordes en lucka i golvet så att man med stor möda kan åla sig fram till gravkammaren. Den förväntades ligga i mitten av kyrkan under altaret men de ålände konstaterade att valvet fanns norr om kyrkans mittenlinje.

Kyrkan användes som spannmålsmagasin omkring sekelskiftet artonhundra/nittonhundratalet. År 1913 togs kyrkan åter i bruk efter en renovering. Sannolikt stängdes gravvalvet vid renoveringen. Enda möjligheten att ana sig till att där finns ett gravvalv, har varit att från kyrkans utsida kika in i ”kattgluggen” för att se en liten del av valvets utsida. Lennart P kunde fotografera en del av valvrummet från insidan, genom ett hål efter en lös sten i valvet. Det hade alltså gått mer än 100 år sedan någon ”tittade in i valvet” Bilderna visar ett gravrum i stor oreda, troligen efter nedfallet byggmaterial från valvbygget omkring 1913. Det var inte möjligt att få en uppfattning om vilka personer som var gravsatta i valvet, eller ens hur många kistor som placerats i gravvalvet. Storleken och formen på valvet gick inte att få något grepp på genom det enda fotograferingshålet. D v s många frågor är obesvarade!

I boken ”Min fader var en ung soldat” återger Fullestadssonen Martin Jasson sina minnesbilder från sekelskiftet artonhundra/nittonhundratalet. Om gravvalvet skriver han i sina minnesanteckningar bl a : ”I trettonårsåldern övervann jag obehaget att gå ner i graven och orientera mig i den och ordnade kistorna så gott jag kunde”. I minnesanteckningarna namnges några av de gravsatta: General Crusebjörn, General Hierta och Major Rosenhane med hustrun Fredrika Johanna. Martin J skriver också om graven: ”Den kunde ha varit ett minnesmärke av rang om den fått vara i fred för vandalisering”.

Lennart Palm återgav samma erfarenhet att gravvalv i kyrkor i stor utsträckning har varit utsatta för plundring och förstörelse.

Vi Fullestadsbor kan numer se bilder från insidan av gravvalvet ... förut hade vi bara hörsägen att det fanns ett gravvalv!

OBS: Bilderna på hemsidans startside är klickbara. Klicka på dom och se dom i ett större format!

Tore N